

DE TIREUR



Jaargang 37, nr 5, sept
2024

Clubblad van de Amicale de Pétanque "Les Sabots" - Veenendaal

Opggericht: De Klomp, 20 mei 1987 Website:

**HorecaGemak**

Alles onder één dak

info@horecagemak.nl

+06 (0)85-0606072

www.horecagemak.nl

VOCARE
**LED LIGHT**

www.vocare-ledlight.com



**VAN
IDEETOT
UITVOERING**



van ree

media & communicatie



DE SMALLE ZIJDE 7F
3903 LL VEENENDAAL
T. 0318-517554

WWW.VANREEMEDIA.NL
E. INFO@VANREEMEDIA.NL

Drukken & Printen
Reclame & Beletteringen
Mailing Service
Internet & Social Media

□□□ SINCE 1979



Amicale de pétanque "Les Sabots"

De Tireur is het clubblad van Amicale de Pétanquevereniging "Les Sabots" te Veenendaal en verschijnt 6 keer per jaar. De vereniging is op 20 mei 1987 opgericht in Veenendaal de Klomp. Website van de vereniging is: www.lessabots.nl

Redactie en Layout

Jos Venes ☎ 06 -83775638

Peter van Dijk ☎ 06-36315338

✉ redactie.tireur@gmail.com

Openingstijden kantine

maandag- en woensdagavond

van 19:15 tot 23:00 uur

woensdag- en zaterdagmiddag

van 14:00 tot 17:00 uur

GPS

↳ 05.33.58 oost 55.00.56 noord

Boulodrome

Sportcomplex "De Groene Velden"

Wageningselaan 3a, 3903 LA

Veenendaal ☎ 0318-555955

Postadres: zie adres secretaris

Webmaster/-beheer

Gerrit Hersevoort

✉ website.lessabots@gmail.com

IBAN: NL25 RABO 0141996935

t.n.v. JdB "Les Sabots"

BESTUUR

Voorzitter: Peter Verweij ☎ 06 575 391 18

✉ lessabots.voorzitter@gmail.com, Vrijheem 22, 3907 NA Veenendaal

Secretaris, Ledenadministratie, Sponsorcommissie:

Hans van der Zwaan ☎ 0318-522264

✉ lessabots.secretaris@gmail.com, Otterlaan 11, 3903 CW Veenendaal
Correspondentie bij voorkeur per mail!

Penningmeester: Hans Barnhoorn ☎ 0318-552399

✉ penningmeester.lessabots@gmail.com

Wedstrijdzaken: Peter Troost ✉ wedstrijdzaken.lessabots@gmail.com

Algemene Zaken: Peter van Dijk ☎ 06-363 153 38

✉ algemenezaken.lessabots@gmail.com, Castor 19, 3902 SC Veenendaal



Van de voorzitter

September geeft hopelijk nog mooi nazomerweer, oktober is de overgang naar de winter, november vallen de meeste blaadjes van de bomen en in december wordt het kouder en maken we het gezellig met Sinterklaas en kerst.

Het petanque verhuist dan weer naar de binnenbanen en de competities beginnen weer. De NPC en IDC zijn de grote trekkers. Ook dit jaar spelen er drie teams in de NPC-competitie verdeeld over veertien zaterdagen.

Tien woensdagavonden zijn we druk met de IDC, waar ook nu een grote opkomst is. Het WDC toernooi op donderdagavonden bij verschillende clubs kent dit jaar drie deelnemende doubletten.

Er staat een uniek toernooi te gebeuren, namelijk een vrouwen-toernooi, waar alleen vrouwen van onze club aan mee mogen doen. Wanneer en hoe precies wordt nog op gebreed. Ook lijken er weer trainingen gegeven te worden na het grote succes dit jaar.

De tete a tete viel goed in de smaak en hier lijkt ook een vervolg op te komen.

Al met al staat er dus weer veel moois te gebeuren.

Ik wens allen veel succes en vooral spelplezier.

Kort verslag van onze (Club Oud Rotarians) bijeenkomst bij Les Sabots

Op 8 augustus werden wij enthousiast ontvangen door de 4 vrijwilligers van Les Sabots. Yvonne en Els achter de bar en Theo en Jaap voor het "speelveld"

Het was een gezellige terras start waardoor het lastig was voor onze voorzitter om een ieder naar binnen te krijgen om te gaan genieten van een uitstekende lunch. Voor ons was het ons gebruikelijk zomeruitje en dus met partners. Een belangrijke mededeling die onze voorzitter deed was dat de drankjes dit keer werden aangeboden door Hette en Josiane Wassenaar.

Na de heerlijke lunch moesten we aan het werk. Via een ingewikkeld systeem werden de strijdende koppels gevormd en kregen we uitleg over de spelregels. Het spel begon voor de meeste deelnemers wat onwennig maar door de beide deskundige clubleden, Jaap en Theo, werden we uitstekend begeleid en was de sportieve competitie al snel aan de orde en moest de meetlat er regelmatig aan de pas komen. De bedoeling was om als eerste team 13 punten te scoren door de zware ballen zo dicht mogelijk bij de BUD te krijgen.

Er was ook een winnares Olga die mocht een fraaie beker in ontvangst nemen. Uiteindelijk was een ieder uitgespeeld en kon er nagepraat worden onder het genot van een drankje op het zonnige terras. Het was een zeer gezellig samenzijn mede mogelijk gemaakt door de 4 vrijwilligers Els, Yvonne, Theo en Jaap van de club "Les Sabots" die hartelijk werden bedankt met applaus en een grote fles wijn.

Tineke Schaap van Rommae
secretaris





Fasserhof

Babette & Paul v.d. Kroef

Dorf 24-5733 , Bramberg am Wildkogel Österreich

Tel +43 (0)6649196644 info@fasserhof.at

www.fasserhof.at ATU 68057719

Regist.nr 50601-000315-2020

Wij Babette & Paul hebben met Fasserhof onze

droom verwezenlijkt.

Ons huis ligt aan de bosrand in de plaats Bramberg am Wildkogel.

Ons huis is een ultieme plek als uitvalsbasis voor

- Wandelen, fietsen, genieten van natuur en rust
- Skiën, rodelen, sneeuwschoenwandelen en nog veel meer

Fasserhof heeft 4 appartementen.

Studio Zwölferkogel en Appartement Resterhöhe voor 2 personen.

Appartement Wildkogel voor 4 personen en Woning Rettenstein voor 4 - 8 personen.

Nieuwsgierig geworden kijk dan op onze website (**www.Fasserhof.at**) of stuur een mail aan (**info@fasserhof.at**) bellen kan natuurlijk ook (0043-6649916644)

Graag zouden wij u willen begroeten in ons huis.

Babette & Paul van der Kroef



Safarischip

De Blauwe Bever

De Blauwe Bever maakt rivierovervaarten op de Nederrijn, waarbij je vanaf het open, overdekte bovendeck een optimale beleving hebt van de natuur en de gids daar ook meer over vertelt.

Halverwege ga je in een natuurgebied aan wal voor een voetsafari met de gids.

Vertreklocaties per dag verschillend, vanaf Wijk bij Duurstede, Amerongen, Elst, Rhenen, Wageningen en Renkum.

Meer info en reserveren:

www.deblauwekamer.nl/reserveren



Sluitingsdatum kopij

Heeft u kopij voor de volgende Tireur wilt u die dan vóór **1 nov 2024**

Aanleveren bij:

Jos Venes

Nijhofflaan 51

Of mailen naar:

Redactie.tireur@gmail.com



Kostprijs van een Polo of Sweater

	Polo	Sweater
Polo	€21,-	
Sweater		€34,-
Borduren van je naam	€2,50	€2,50
Borduren Les Sabots logo	€7,50	€7,50
Totaal prijs	€31,00	€44,00

Voor informatie kan men zich tot Hans van de Zwaan

**Al jullie geweldige medeleven,
kaartjes,
telefoontjes,
appjes,
bloemen,
attenties
en belangstelling
in welke vorm dan ook
hebben voor ons veel betekent !**

Nogmaals heel erg bedankt !!

**Wij hopen jullie allemaal snel weer te zien bij
LES SABOTS !!**

Groetjes, Ton en Marianne



Vacature / vrijwilliger / bestuursfunctie ?

Ik weet niet hoe ik dit moet noemen. Maar door omstandigheden ga ik stoppen met de bestuursfunctie van algemene zaken. En dat om gezondheidsredenen, mijn gezondheid gaat toch beetje bij beetje achteruit, en dat betreft dan mijn longen.

Ik heb COPD (longemfyseem-fase2), en dat betekent dat mijn longen steeds slechter worden, dus heb ik besloten om bij de volgende ALV in 2025 af te treden als bestuurslid algemene zaken, uiteraard heb ik over deze beslissing goed moeten nadenken, ik vind het echt een leuke job, en ik zal het zeker missen, maar gezondheid gaat toch voor.

Dus zoeken wij voor deze bestuursfunctie een nieuwe man of vrouw.

Het is een veelzijdige job, Je zorgt er met een team vrijwilligers voor dat de accommodatie er tip top blijft uitzien.

Je onderhoudt contacten met de diverse leveranciers en onderhoudsbedrijven voor de elektrische installaties en overige zaken die reparatie of ander onderhoud behoeven.

En dat er verder nog legio kleine klusjes zijn die het een interessante job maken.

Dus zoeken wij een nieuwe vrijwilliger die deze taken op zich wil nemen.

Voor informatie over wat het allemaal precies inhoud kan je mij altijd benaderen.

Dus spreekt deze functie jou aan, neem dan contact op met mij of één van de bestuursleden.

Peter van Dijk







Oudemannensport?

De Zuid-Franse variant van jeu de boules heet pétanque.

De huidige vorm ontstond in 1907 in La Ciotat nabij Marseille.

Ten behoeve van een oude man, Jules Lenoir, die door reuma geen aanloop meer kon nemen, werden de spelregels van jeu de boules aangepast. De werper moest op zijn plaats blijven, en dat werd afgedwongen door een cirkel rond hem te trekken.

Pétanque heeft daardoor de reputatie van oudemannensport gekregen



Piet Huijs kon het niet zo goed zien, dus hij wilde een lichtje erbij.



Das Taubenhaus ligt in het Nationalpark „Hohe Tauern“
We verhuren 7 app. tussen de 39-60 m² geschikt voor 2-4 pers.
Goed bereikbaar, rustig gelegen en compleet ingericht. De ideale uitgangsbasis voor een wandel- fiets- en of wintersportvakantie. In de zomer incl. Nationalpark Sommercard (www.nationalpark-sommercard.at)

Zin in een leuke vakantie kijk dan op
www.taubenhaus.at waar je direct je app. kunt boeken, of stuur een e-mail aan
info@taubenhaus.at Bellen kan natuurlijk ook :
Tel: +43 6562 70085

Ons adres:

Henriëtte en Ruud Bout,
Das Taubenhaus, Hollersbach 139

5731 Hollersbach im Pinzgau, Oostenrijk

elkaar



Misschien ontmoeten we



Butjes met Logo Les Sabots te koop per but voor €1,50 bij Peter Verweij



Primera

Van Walsem

VEENENDAAL | SCHERPEN-

- 
- boeken
 - tijdschriften
 - wenskaarten
 - cadeaukaarten
 - kartoorartikelen
 - kansspelen
 - tickets
 - tabak



ook voor al uw PostNL zaken

GRATIS
PARKEREN

Primera Van Walsem
Dr.Sl.de Bruineplein 31
T 0318 514 780

primeravanwalsem.nl

Primera Scherpen-
zeel
Dorpsstraat 245
T 033 277 2247

...even naar Primera



Gaasbeek

AUTOMATEN SERVICE BV

info@gaasbeek.nl



Patrimoniumlaan
Passage Corridor
Winkelcentrum Ellekoot
Winkelcentrum Veenendaal
Oost

Patrimoniumlaan 45
T 0318 512 489
F 0318 526 833
INFO@ROELOFSENBLOEMEN.NL
WWW.ROELOFSENBLOEMEN.NL



DE VERFHOEK
verfspecialzaak

adres

Dorpsstraat 247
3925 KC Scherpenzeel

telefoon

06 199 47 695

e-mail

info@verfhoekscherpenzeel.nl

www.verfhoekscherpenzeel.nl

voor al uw groente en fruit



Dr. Slotemaker de Bruïneplein 29 Veenendaal

maak een afspraak voor een

GRATIS APK

In combinatie met een onderhoudsbeurt



- ◆ Kleine beurt voor de meest gangbare merken €125,-
- ◆ Losse APK €35,-
- ◆ Zomer / winter banden wissel €25,-
- ◆ Reparatie en onderhoud van alle merken



**Ruime ervaring met Franse, Duitse
en Japanse automerken**

Hermans Autoservice 06– 273 098 64

Gildetrom 13 3905 TB Veenendaal

Hebt u belangstelling voor een doekje om de jeu de boulebollen af te drogen dan kunt u deze bij Ria Verweij ophalen.

Kosten:
€ 7,50 compleet met logo.

**Wie wil
die nu
niet!**



www.lessabots.nl

Op website, www.lessabots.nl, vindt je alle informatie

- ◆ nieuwsflitsen
- ◆ de laatste Tireur
- ◆ uitslagen van toernooien (eurodaalder, HOT, open toernooien) (lessabots.nl/uitslagen)
- ◆ info over en uitslagen van officiële competities (NPC, WDC)
- ◆ inschrijving voor open toernooien (via On Tip)
- ◆ toernooikalender 2022-2023
- ◆ foto's



WIE BEN JE?

In deze rubriek interviewt Jannie Korendijk bekende en minder bekende Les Sabots-leden met het doel hen bij een breder Les Sabots-publiek in het zonnetje te zetten en meer bekendheid te geven.

In deze editie op voorspraak van Thijmen van Zoeren: Ruud Völke.

Ruud Völke, nog niet zo heel lang lid van Les Sabots, maar inmiddels al niet meer weg te denken. Samen met zijn Martine de bar draaien en het edele spel (ik bedoel petanque) bedrijven.

Inderdaad, gehuwd met Martine, al bijna 50 jaar. Drie kinderen, Karlijn (nu 42 en gehuwd met een Engelsman), Mathijs (nu 40 jaar en vriendin in Amersfoort) en Maarten (nu 35 jaar en vriendin in Londen). Twee schitterende kleinkinderen. Tayfun van 8 en Jaylan van 5. Ondanks dat ze in Londen wonen is er via videobellen geregeld contact en gaan ze een paar keer per jaar bij elkaar op bezoek.

Al 47 jaar getrouwd dus en dat begon allemaal in een dancing in Nijmegen. Na een handbalwedstrijd door een vriend gekoppeld aan Martine en haar nooit meer losgelaten. Ruud is geboren in Nieuw Guinea waar zijn vader KNIL militair was. Een jaar later verhuisd naar Nederland. Eerst in pension in Laren en daarna naar Veenendaal aan de Westersingel en daarna weer naar de Govert Flinckstraat. Bezocht de Patrimonium kleuterschool, de ULO, de HBS in Zetten en daarna de HTS in Hilversum. Deze opleiding lag hem uiteindelijk niet zo en maakte hem niet af. Kwam in militaire dienst en was gelegerd in Ede en Ermelo. Na de romance in Nijmegen met de 2CV naar Den Haag waar Martine in het kinderziekenhuis werkte (Later Pieter Pauw Wageningen en Juliana Ziekenhuis Rhenen).

Trouwen in 1977 en een flat gehuurd aan Het Zuiderkruis, 12 hoog. En dat was voor Ruud toch wel ff wennen omdat hij behoorlijk hoogtevrees heeft (had?). Later een woning gekocht

aan De Hunze waar Ruud ook een “fijne” herinnering heeft aan een avontuur op het dak waar hij wel op kwam maar er niet meer af durfde. Blijkt tenslotte toch gelukt. Ruud kwam aan het werk bij een elektrotechnisch bedrijf in Zeist dat stroominstallaties monteerde en waar Ruud de bouwtekeningen voor zijn rekening nam. Om te zien wat er tenslotte met zijn product werd gedaan mocht hij een keer mee naar een werk. Hoog in de nok van een gebouw en balancerend op de T-balken onderging hij opnieuw een hoogte-doop.

Toch had Ruud de wens om bij de overheid aan de slag te gaan. Toch wat meer zekerheid. Hij belandde bij de BVG (voorloper UWV) op de afdeling WW. Vooral juridische werkzaamheden. Een vacature bij het Ministerie van Justitie als gerechtssecretaris sprak hem wel aan en volgde daar naast het werken ook een opleiding.

Opnieuw een sollicitatie en nu naar een baan bij de Centrale Raad Van Beroep in Utrecht. Als gerechtssecretaris zaken vooraf beoordelen en gereed maken voor de behandeling. En tijdens de zitting dan de rol van Griffier.



Deed met name sociale verzekeringszaken. Vervolgens gewerkt op de

Rechtbank afdeling Bestuursrecht en daarna op de afdeling Strafrecht tot 2000 en toen naar het Openbaar Ministerie waar hij in een specialistenteam zware criminaliteit, fraudezaken en economische delicten hielp onderzoeken en aanpakken. Werkte tenslotte bij het Functioneel Parket te Amsterdam waar hij als specialistisch beleidssecretaris met name Milieustrafrecht tot zijn takenpakket had. Pensioen in 2018.

Als jongeman had Ruud de wens iets met Kunst te doen. Teken was zijn grote passie, maar zijn vader vond dat maar niks en meldde hem aan bij de KMA (Koninklijke Militaire

Accademie). Dat zag Ruud niet zitten en zo belandde hij bij het electrotechnisch bedrijf in Zeist.

Hij ziet zichzelf als een dromer en denker. Doen komt dan ook wel, maar pas na een gedegen studie naar de mogelijkheden. Aan het begin van hun relatie was Ruud een avondmens en wilde nog wel eens wat langer uitslapen. Martine (altijd vroeg op i.v.m. werk) leerde het hem af en zodoende schaart hij zich ook onder de ochtendmensen. Is iemand die niet snel in paniek is, rustig blijft en kijkt meestal eerst de kat uit de boom. Heeft nooit een oordeel over anderen. Ieder zijn meug. Laat anderen in hun waarde zolang hij er maar geen last van heeft en het netjes blijft. De kleinkinderen en hun hond kunnen hem behoorlijk ontroeren, vooral nu hij zelf ouder wordt gaat die ontroering sneller. Hij kan genieten van zijn kranten, hobby's en muziek en acht zichzelf gelukkig met een goede gezondheid. Het liefst brengt hij zijn tijd door thuis in zijn hobbyruimte of in zijn ligstoel in de huiskamer. De hobbykamer is erg belangrijk. Daar kan hij zijn passie beleven in het tekenen en schilderen. Een rondleiding in het huis waar vele van zijn werken hangen en een kijkje in zijn atelier waren het hoogtepunt van de rondleiding. Ik zou zeggen; zorg dat je een bezoekje brengt aan de familie Völke en geniet zelf! Muziek is ook een rode draad in het leven van Ruud. Gitaar spelen in het verleden als lid van een Rock-bandje en piano spelen (sinds kort een elektronisch). Ook hun kinderen zijn met muziek opgevoed en vooral Karlijn speelt menig instrument.

Waarom we zijn gaan bouden? Ruud wilde na zijn pensionering iets met zijn vrije tijd gaan doen. Besloot samen eens bij Les Sabots te gaan kijken. Aanvankelijk zag Martine er niets in (dat is toch iets voor oudjes!), maar inmiddels zijn ze beide enthousiast en zijn ze tevreden leden van ons cluppie.

Uitstellen van belangrijke zaken (was tijdens zijn werk zeker not done) is er niet bij maar kleinigheidjes willen er nog wel eens bij inschieten. In het kader van beste adviezen schaart hij het advies om te gaan solliciteren binnen het OM als gouden tip. Voor Ruud is het glas duidelijk half vol. Geen

discussie over mogelijk. Vroegere idolen (nog wel) waren o.a. de Stones, Beatles en Golden Earring. Ook Dire Straits kan hij erg waarderen. Die waardering heeft hij ook voor mensen die begripvol zijn en respect betonen. Het laatste compliment dat hij gaf was aan Martine na haar laatste bezoek aan de kapper. Een schoolkameraad van de lagere school, die momenteel ernstig ziek is wil hij binnenkort weer eens opzoeken.

Ontspannen? Schilderen zorgt er voor dat je jezelf volledig verliest in tijd en ruimte. Muziek er bij. Top! Overigens schildert Ruud met name realistische werken. Abstract is niet echt zijn ding. Te weinig structuur en dat heeft hij nodig. Ook tuinieren vindt hij heerlijk. Lekker buiten bezig zijn. Zijn stapenteller geeft aan dat hij gemiddeld meer dan 10.000 stappen per dag zet. Zijn grote droom is dat hij en zijn gezin gezond mogen blijven. Uit zijn dak gaan: Hij is zeer gelijkmatig en niet zo uitbundig. Doe maar gewoon. Hij is zeer tevreden met zijn leven, met wat ze op eigen houtje hebben bereikt, hun mooie kinderen en hun gezondheid. Niets te klagen. De verharding van de maatschappij en de verrechtsing van de politiek baren hem nog wel eens zorgen.

LEVENS MOTTO

LEEF EN LAAT LEVEN.

Spreek op hun toilet: Leeftijd doet er alleen toe als je Kaas, Wijn of Whiskey bent.

Wie we na Ruud op zijn verzoek gaan interviewen: dat zie je in de volgende Tireur.

“FANNY” IN ONS CLUBRESTAURANT

Wat behoort tot de basiskenner van elke bouler ? Natuurlijk de spelregels maar ookhet bestaan van FANNY.

Wie is FANNY? Ik leerde al snel van haar bestaan. En toen ik een keer met 13 – 0 verloor, zei iemand tegen me: “Nu moet je FANNY” kussen. Er werd wat gelachen en dat was het.

FANNY ZWEEFT ALS HET WARE BOVEN HET BOULODROME. Ze is onzichtbaar maar is er altijd. Het is een schone jonge dame met een fraaie bips, die gekust mag/moet worden.

Vele jaren geleden, onze club bestond nog maar enkele jaren, kampeerden Josiane en ik op een camping in zuid-Frankrijk in de buurt van St Tropez. De herinneringen komen weer boven. Die heerlijke warme sfeer onder de dennen. De geuren. Het geknisper van de krekels.

Af en toe een dagtochtje. Deze keer naar St Tropez. Een klein stadje met een haven met dure boten. Het geklots van het water. De zo kenmerkende gevels .Lekker slenteren. Tegen twaalf uur zochten we naar een restaurantje om wat te eten. Het werd in een zijstraatje een pizzeria. We tracteerden ons op een pizza en een lekker drankje. En toen zagen we de fraaie foto van FANNY aan de wand! Opwinding. Die foto is wat voor onze club!! Zouden we die kunnen kopen?

Ik trok de stoute schoenen aan en vroeg aan de ober of de foto te koop was. Ja hoor en hij noemde een bedrag. Ik heb niet onderhandeld en heb gewoon de gevraagde prijs betaald. Na de maaltijd haalden we de FANNY-foto van de wand . Met FANNY onder de arm snel naar de auto.

FANNY hangt nu al vele jaren in ons clubhuis. Denk aan haar. Wees lief voor haar !!

Hette Wassenaar

Het verhaal "Fanny"

Ooit overkomt het je, met vakantie in een Frans dorp waar je op een bankje in de schaduw van een oude boom bij het dorpscafé heerlijk zit te genieten van een prachtig partijtje pétanque.

Plotseling ontstaat er op een van de banen wat ru-roer waarop iemand roept: "Il a fait Fanny".

En als even later een bel klinkt wandelt iedereen kalm het café binnen waar de patron al gul lachend met een afbeelding of een plaquette klaar staat. Fanny's billen moeten worden gekust door de ongelukkige die zojuist een wedstrijd met 0-13 heeft verloren!

Embrasser of: faire Fanny. Deze uitdrukkingen worden gebruikt als men een partij verliest met 0 tegen 13. Van Jean Gourmond weten we dat tegen het eind van de 19e eeuw



Fanny Dubriand bij één van de eerste verenigingen (te weten Jouve) in de wijk Croix Rousse in Lyon de gewoonte had haar achterste te laten zien, om zo de spelers die met 0-13 hadden verloren te vernederen. Waren de verliezers gedwongen haar billen te kussen? We weten het niet. In ieder geval gebruikt men sindsdien de uitdrukking 'Embrasser Fanny' (Fanny kussen of omhelzen).

Maar als we Giacomoni mogen geloven zat het toch anders. Volgens hem was Fanny aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog serveerster in een café in Grand Lemps in het noorden van Frankrijk. Zij liet zich omhelzen door verliezers die geen enkel punt tijdens een spel behaalden. Deze omhelzing was een troost, een schadevergoeding.

Tot op de dag dat de burgemeester van de regio ook bij haar kwam om te worden getroost. Had Fanny iets tegen hem? Het is in ieder geval zo dat ze boven op een stoel klom, haar rokken omhoog deed en wat hield ze hem voor? Haar andere wangen, waarop meneer de burgermeester trouwens zonder blikken of blozen twee dikke klapzoenen gaf. Dat was het begin van een lange traditie.

Sindsdien, omdat de spelers niet altijd een lieve Fanny bij de hand, of liever aan de lippen hebben, bezitten veel verenigingen een namaak-Fanny die ze op een ereplaatsje hebben staan en waar de winnaars hun slachtoffers mee naartoe nemen en verplichten met een kniebuiging een kus te geven op de billen van Fanny. (Geciteerd uit: "Jeu de Boules" van Henk Reesink)

Het kussen van Fanny dat in het begin een schadeloosstelling was (men kan zich zelfs afvragen of sommige spelers, die thuis niet zoveel gewend waren zich er niet op toelegden te verliezen), werd aldus een straf, een vernedering. Ook taaltechnisch zijn er veel verklaringen over de oorsprong van dit gebruik. Al zullen zowel de bewoners van Lyon als die van Marseille en Grand Lemps maar al te graag beweren dat de enige echte Fanny uit hun plaats komt. We zullen daarom geen van beiden teleurstellen en ons onttrekken aan een oordeel omtrent de origine van onze

troostbiedende dame.

Wel volgen hier nog enkele uitdrukkingen over Fanny, die men in Frankrijk vaak hoort:

prendre Fanny – tegen een nederlaag van 13-0 oplopen

mettre Fanny – de tegenstander een 13-0 nederlaag toe- brengen

De uitdrukking ‘We zullen je Fanny laten kussen’ betekent dan ook: je krijgt niet de kans om ook maar één punt te scoren!

Ontvangen via Hette Wassenaar



Petanque, in zijn eenvoud zo verfijnd
Een spel van vriendschap, waar de tijd verdwijnt,
De schoonheid zit in elke bal, elke worp
In het zand, of grind in het ganse dorp

Vrienden om je heen, lachend in de zon,
Verbinding in het spel, hier voelt men zich een bron.
Elke worp, een klein moment van puur geluk,
Een simpel spel, maar rijk aan stille klank en soms een f#k.

De stilte spreekt, als staal de stenen raakt,
Een zachte klank, die diepe vreugde maakt.
Hier draait het leven om het enkel doel,
Het butje kussen met een sierlijk gevoel.

De hand die weegt, de ogen scherp gericht,
Een sierlijk zwaaien, bal vliegt door het licht.
Ze rolt, ze danst, ze volgt een stille baan,
Tot rust bij het butje, harmonie ontwaakt voortaan.





De Bretonse bal is een spel dat gemakkelijk kan worden gedateerd in de 6e eeuw voor Christus met de praktijk van "sferistiek" door de Grieken. Het waren vervolgens de Romeinen, die het dichtst bij de huidige praktijk kwamen, omdat het doel was om zo dicht mogelijk bij de basisbal te komen om de beste te zijn.

Zoals de naam al doet vermoeden, is het Bretonse bal een zeer populaire sport in Bretagne. Dit is een zeer populair bowlingspel waarvan de regels heel gemakkelijk te begrijpen zijn en waar we snel van houden.

De Boule Bretonne is sinds de 19e eeuw in Bretagne aanwezig en lijkt op de Boule Lyonnaise. Net als de Houten Bal van Picardië werd hij oorspronkelijk door de klompenmakers van hout gemaakt. Vandaag de dag is het gemaakt van hars, een meer bestendig materiaal. De praktijk is zeer verschillend afhankelijk van de plaats. In Finistère wordt het Bretonse bal bijna systematisch naar het zwaartepunt geleid. Deze praktijk is echter verboden in de Côtes d'Armor.

Dit sportieve en vriendschappelijke spel van jeu de boules en zijn lokale afgeleiden worden voornamelijk gespeeld op de buitenkleibaan. Een echt lokaal erfgoed, de Boule Bretonne du Morbihan, de Boules à un plombère van Finistère, de Boules Ar Mestr en de Boule plombée van het Pays de Morlaix, zijn onder andere opgenomen in de Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed van Frankrijk.



Beslissingen.....

De goede spelers in het petanque zijn niet alleen technisch bekwaam, maar zijn ook tactisch zeer goed in het spelen van petanque.

Tijdens het spelen moet men keer op keer belangrijke beslissingen nemen. Direct na de toss moet direct de eerste beslissing genomen worden: op welke baan/terrein gaan we spelen? De tweede belangrijke beslissing betreft de afstand waarop het but word uitgeworpen. Wordt er lang of kort gespeeld? Maar de belangrijkste vragen die telkens terug zullen keren in een partij zijn: moet er worden geplaatst of moet er worden geschoten?

Het terrein

Als je al iets van tegenstanders weet, omdat je eerder tegen hen hebt gespeeld of je weet op welke ondergrond ze oefenen of vaak spelen, houd dan rekening met de zwakheden die je daardoor vermoedt. Zoek een hard of zacht terrein uit, een glad terrein of een terrein met veel oneffenheden. Maar vergeet niet in goed overleg met je teamgenoot(en) te bespreken waar ze de voorkeur aan geven. Heb je een uitstekende pointeur die op een

zeer lastig terrein goed plaatst, zoek dan een moeilijk terrein op. Speel je tegen een team met een heel goede tireur, ga dan op een terrein spelen waar je eigen tireur zich ook thuis voelt of verleg het accent in de richting van het plaatsen.

De speelafstand

Ga bij de speelafstand in eerste uit van de eigen speelsterkte. Lukt het de tireur nauwelijks een boule op acht tot 10 meter te raken, plaats dan de but zo veel mogelijk op korte afstand. Verkeert de tireur van je eigen team in vorm, besluit dan over de optimale afstand voor de tireur te spelen. Is de tireur van de tegenstander in vorm varieer dan de speelafstand zoveel mogelijk om de tireur uit zijn ritme te krijgen.

Plaatsen of schieten

De belangrijkste en meest voorkomende vraag die tijdens een partij wordt gesteld is: moet er worden geschoten of geplaatst? Deze vaak moeilijke beslissing hangt vaak van de volgende factoren af;

- de spelsituatie
- de stand van de partij
- de afstand waarover wordt gespeeld
- de gesteldheid van het terrein
- hoe sterk ben je op dat moment
- sterke maar ook de zwakke kanten van de tegenstanders

De spelsituatie

In een voordeelsituatie: het kan zijn dat je op punt ligt en meer boules in de hand hebt dan je tegenstanders. Men spreekt dan van een voordeelsituatie die je moet proberen uit te buiten. Bedenk geen ingewikkelde tactiek met moeilijke worpen; je vraagt dan om problemen. Bespreek met je teamgenoten welke worp de meeste kans van slagen heeft.

In een nadeelsituatie: de tegenstander ligt op punt en je wilt deze spelsituatie in je voordeel veranderen. Vaak kan dit alleen maar met een worp waar veel meer risico aan verbonden is, bijvoorbeeld door het but op te spelen, of door één of meer boules met één schot op te ruimen. Het risico is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal boules dat je meer of minder hebt dan je tegenstander.

De stand van de partij

Een partij zou je kunnen verdelen in een aantal fasen:

- de beginfase, van 0 t/m 6 punten
- de tussenfase, van 7 t/m 9 punten
- de eindfase, van 10 t/m 13 punten

In het begin kun je de tegenstanders observeren. Kijk hoe ze spelen, probeer de tekortkomingen van je tegenstanders te ontdekken. Let op de manier waarop ze plaatsen en schieten. Maar pas op, onderschat de tegenstander niet. Wordt nooit nonchalant. Na de beginfase wordt vaak duidelijk welke tactiek je het beste kunt volgen. Bespreek het met je teamgenoten en ga, als de partij dat toelaat, tot de aanval over; trek het initiatief naar je toe!

Bij de punten 8 en 9 is een grote voorzichtigheid geboden. Een klein foutje geeft de tegenstander vaak vleugels. Dus geen enkele risico nemen. Probeer liever de zwakke punten van de tegenstander uit te buiten. Al is er natuurlijk een groot verschil tussen de stand 8-1, 8-5 en 8-8.

De eindfase is de beslissende fase, waarbij je er verstandig aan doet op zekerheid te spelen. Ook als je met 11-3 voorstaat, is het beter met één punt tevreden te zijn, in plaats van extra veel risico te nemen. Je loopt ook de kans dat de tegenstander de werpronde wint, het heft in handen neemt en daardoor zijn zelfvertrouwen terugkrijgt.

De afstand waarover gespeeld wordt

De vorm waarin je bent is bepalen. Schiet je op die afstand makkelijk: schiet dan en speel aanvallend. Kijk ook hoe je schiet: laag over de grond of hoog en staal op staal.

Probeer het initiatief naar je toe te halen. Wordt er minder goed geschoten op die afstand plaats dan.

De gesteldheid van het terrein

Er zijn terrein die bij veel spelers niet geliefd zijn. Dit zijn meestal terreinen met vee obstakels of terreinen met een verende, leemachtige of volledig harde bodem waar het bijna alleen maar mogelijk is een boule te verwijderen door hem vol te raken. De betere tireur kan zich hier uitleven door staal op staal te schieten. Maar er zijn ook terreinen die uitstekend geschikt zijn om voor de boule te schieten of vlak en rollend te schieten. Dit zijn over het algemeen vrij vlakke terreinen met een laagje gravel of

grind of zand. Onderzoek altijd voor het begin van een partij de terreinomstandigheden.

Hoe sterk ben je op dat moment

Draait het team goed dan kun je meer risico nemen en aanvallen spelen door bijvoorbeeld een extra bal te schieten of een risico-volle bal te plaatsen. Loopt het niet lekker en mislukt er veel speel dan defensief. Plaats meer boules en als het kan voor de but. Laat de tegenstander maar moeilijke toeren uithalen om punten te halen. Mislukt dat dan kan de situatie omdraaien: je team wordt sterker en het team van de tegenstander gaat minder goed draaien.

Sterke en zwakke kanten van de tegenstanders

Ervan uitgaande dat je bekend met de kwaliteiten van je team en dat gewoon wilt uitbuiten, is het belangrijk er achter te komen wat de kraht en de zwakte van de tegenstanders is. Kunnen ze goed plaatsen of schieten, of is het een team dat bijna nooit schiet?

Als je je tegenstanders wilt laten plaatsen, probeer ze dan uit te dagen door een 'bastaard' te plaatsen. Dit is een geplaatste boule, zon 30 a 50 centimeter links of rechts van de but. De tegenstander twijfelt, of hij zal schieten en besluit maar te plaatsen. Dit ogenschijnlijk zwakke punt kan tot gevolg hebben dat je in een voordeelsituatie komt. Het is verder van belang goed op te letten wie de laatste boule(s) speelt. Is het de tireur of pointeur? Stem je tactiek daarop af.



JAN ZEGERS

HYPOTHEKEN & MAKELAARDIJ



Erkend
Hypotheek
® adviseur

Specialist in SENIOREN hypotheeken !

Hypokeur

VERLENGE SPOORLAAN 28

3904 MB VEENENDAAL

TEL: 0318—50171

E-mail: info@janzegers.nl

WWW.JANZEGERS.NL